

Sint Nicolaas.

Numéro d'inventaire : 1979.01020

Type de document : image imprimée

Période de création : 1er quart 19e siècle

Date de création : 1820 (vers)

Description : Planche comportant une image (205 x 242) en couleurs avec texte. Papier adhésif collé au dos pour renforcer la planche.

Mesures : hauteur : 340 mm ; largeur : 309 mm

Notes : Histoire de Saint Nicolas en néerlandais.

Mots-clés : Images hors France actuelle

Formation idéologique, religieuse et morale au sein de la famille

Filière : aucune

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 1

Mention d'illustration

ill. en coul.

Sint Nicolaas te paard gezeten,
Laat alle goede kindren weten,
Dat hij weér als in 't voor'gejaar,
Presentjes heeft, en lekkers klaar.

n. 100.

Met lekkers sal hij hen staaq loonen,
Die sich altijd gehoorsaam toonen,
Doch 't ini en ongehoorsaam kind
Wordt door Sint Nicolaas niet bemind.



Sint Nicolaas, sinds lang vermaard
Als Bisschop van een heilig leven,
Was deugdzaam, goed en mild van aard,
Zoo als ons altijd is beschreven,
Hij stond den armen bij in nood,
Was altoos met haa lot beweegen;
En soekte hun sijn geheel vermogen;
Hij bleef hun troost, tot aan haa dood.
Hij was een groote vriend van kindren,
Geen wonder dan, dat hij altijd
Van hen bemind wordt en geleid.
Niets kon hem in sijn doen verhindren.

Vier eeuwen is het reeds geleden,
Dat men in 't magtig Amsterdam
Hem tot Patroon of Schutheer naam,
En als een Heilige aangebeden.
Sijn naam en naamdag blijft men achten
Bij kindren, die veel lekkernij
En ook geschenken van hem wachten;
Dus hoort men die verheugd en blij
Luidruschtig aan den schoorsteen zingen:
« O Sint Nicolaas! goed heilig man!
« Trek uwen besten tabbaard an!
En nog een aantal andre dingen.

Men zegt dat hij te paard gezeten
Van d'eenen schoorsteen op den aar,
Zegt kindren, tegt, is dat niet waar?
U brengt veel lekkers om te eten.
Hier doet gij hem sijn gitten deelen,
Gezeten op sijn moedig paard,
Veel dingen van verscheiden aard,
Die uwen smaak en oogen streelen.
Hij stort hier uit sijn grooten zak,
Een menigte van lekkernijen,
Banket en allerlei gebak,
Ja, alles wat u kan verblijden.

Maar voor een ongehoorsaam kind,
Die naar geen ouders raad wil hooren,
Die is een rot, ten deel bescheren
't Is Nicolaas die deugd bemint!