Kermisvermakelijkheden. Liedje van den kleinen Sebastiaan.

Numéro d'inventaire : 1979.28760 Type de document : image imprimée

Éditeur: Noothoven van Goor Prenten-Fabrik (Leiden) **Imprimeur**: Noothoven van Goor Prenten-Fabrik

Période de création : 3e quart 19e siècle

Date de création : 1850 (vers)

Collection: Prenten-Magazijn voor de Jeugd; 85

Description : gravure de presse d'après gravure sur bois feuille déchirée collée sur carton

papier jauni avec des rousseurs

Mesures: hauteur: 414 mm; largeur: 305 mm

Notes : Histoire du petit Sébastiaan qui se rend à la foire de Leyde aux Pays-Bas, racontée en

4 vignettes

Mots-clés : Loisirs et distractions (dont pratiques de lecture)

Filière : aucune Niveau : aucun

Nom de la commune : Leyde

Autres descriptions : Langue : Néerlandais

Nombre de pages : n.p. Mention d'illustration

ill.

Lieux : Leyde

PRENTEN-MAGAZIJN VOOR DE JEUGD. N°. 85.

Kermisvermakelijkheden.

LIEDJE VAN DEN KLEINEN SEBASTIAAN.

Wijze: De reis van Juriaan. Als iemand verre reizen doet, enz.

De kermis.



Als men ter kermis is geweest, Dan kan men wat verhalen. lk liep dus op ons kermisfeest Ook door de kramen dwalen. Koor. Daar hebt gij gansch niet kwalijk,

Gansch niet kwalijk, Gansch niet kwalijk aangedaan; Vertel ons maar verder, Sebastiaan!

De Turksche schop.



- S. Fluks trad ik in een Turksche schop Zoo'n schop moet elk bekoren -Ik steeg dra met de feestliên op, En zag den Westertoren.
- K. Daar hebt gij gansch niet kwalijk, enz.
 S. Vervolgens liet ik ook, hoe dwaas! Mijn horoscoop eens trekken; Doch wat zei nu mijn makker Klaas? Gij zijt een gek der gekken!"
- K. Daar heeft hij gansch niet kwalijk, enz.



- S. Ik gaf het hakblok een bezoek; Kees werd mijn mededinger, Ik hakte, meende ik, in de koek, Maar 't was in Keesje's vinger.
- Daar hebt gij toch wel kwalijk, enz.
- 'k Liep, na dit treurig feestbedrijf, Een wafelkraam dra binnen; En met een wafel vier of vijf Verzette ik nu mijn zinnen.
- K. Daar hebt gij gansch niet kwalijk, enz.

De man met zijn ezel, die kunsten doet.



- Een ezel zou aan 't volk op straat Den grootsten domoor toonen; Hij wees op mij, wat werd ik kwaad! Een langoor mij zoo honen!.... K. Daar heeft hij toch niet kwalijk, enz.
- Nu keerde ik huiswaarts van verdriet, Verliet de kermistenten, En gaf den armen, blinden Piet Mijn laatste kermis-centen.
- K. Daar hebt gij gansch niet kwalijk enz.

Prenten-Fabriek van D. NOOTHOVEN VAN GOOR te Leiden.